

3. søndag efter påske, Johs. 14,1-11

Nørremarkskirken d. 03.05.2020 (digital gudstjeneste)

Salmer: 379, 864

Jesus sagde: »Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.« Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.« Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.« (Johs. 14,1-11) AMEN

”... hvor jeg går hen, derhen kender I vejen”, siger Jesus. – Men disciplene forstår ikke et suk:

”Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?”, siger disciplen Thomas skeptisk og fornuftigt.

- Og nej, naturligvis kender disciplene ikke vejen, for det Jesus forbereder dem på er, at han skal gå den vej, som intet menneske før ham er vendt tilbage fra.

Jesus skal dø fra sine disciple. Hans fjender vil snart sørge for, at han bliver fanget og korsfæstet. – Alligevel siger han til sine disciple:

”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?”

Jesus går ikke først og fremmest fra dem – nej, han går i forvejen for dem.

Han vender tilbage til Gud, men kun for at gøre klar til at de skal følge efter.

Men hvad hjælper det alt sammen, hvis de ikke kender vejen?

Og her kommer Jesus så med det gådefulde svar:

”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.”

Vejen til Guds hus er altså ikke en vej man kan finde på noget kort. Man kan ikke søge på Google Maps eller en anden søgetjeneste, og den kan ikke tastes ind i nogen GPS.

– Den eneste måde vi kan finde den vej er at forlade os på guiden, Jesus Kristus, som kender vejen fordi han selv har gået den før os.

Jeg står i dag ved Nørremarkskirkens døbefont. Over den hænger et bundt strålende lamper og over lamperne er der et vindue i taget, så man kan se lige op i himlen.

*Lamperne skal forestille regndråber, der falder ned over døbefonten, men de kunne også ligne en **jakobsstige** – altså den stige som patriarken Jakob så i en drøm.*

Ifølge den historie – som står i Det gamle Testamente, lå Jakob og sov på den hårde jord med en sten som hovedpude og i en drøm så han en stige, der gik lige op i himmelen – og Guds engle gik op og ned ad stigen.

*Så da Jacob vågnede forstod han, at han havde overnattet et sted, hvor Gud var særligt til stede, så han rejste et alter for Gud og kaldte stedet ”Betel”, som betyder **Guds hus**.*

Så når vi døber de små børn ved Nørremarkskirkens døbefont, så kunne vi jo sige: ”Se op – du skal bare finde en stige op til himmelen, der ligner lysene over døbefonten”, så har du fundet vejen til Guds hus.

Men det siger vi ikke. – Det ville måske heller ikke give så meget mening at sige det til et spædbarn, men vi siger det heller ikke når vi døber konfirmander eller andre voksne.

*I stedet tegner vi et **kors** for deres ansigt og bryst som tegn på, at de skal høre sammen med den korsfæstede Herre Jesus Kristus.*

*Man kan altså sige, at i stedet for at pege op mod himlen eller give dem et kort eller nogle GPS koordinater, så giver vi dem en **guide**.*

En guide som vi tror vil gå med dem hele deres liv og som vil føre dem det sidste stykke hjem til Gud, når de engang skal dø.

*Man kan godt drømme om at rejse ud i denne tid. Men mange kæmper nok i virkeligheden med, bare at finde en **vej** gennem krisen. - Ja, måske en **udvej** ud af den undtagelsestilstand vi lever i lige nu.*

Men der gives ikke nogen nem vej ud. Ingen døre, hvor der står ”flugtvej” – også er vi straks ude på den anden side.

Til gengæld har vi fået et løfte om, at der er én, der vil gå med os alle dage. Og når vi bliver døbt lyder hans ord ved døbefonten:

”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

AMEN

Lov og tak og evig ære...

Lad os bede

Trøst og styrk du, vor Gud, alle som er syge og bange eller sørger over en de har mistet, både her i Danmark og ude omkring i verden hvor Corona-virussen hærger.

Vær nær hos alle dem, der arbejder i sundhedsvæsnet, i supermarkederne, i børnehaver, vuggestuer og skoler og alle andre steder hvor arbejdet kører videre på grund af eller på trods af den nuværende sundhedskrise.

Styrk og vejled vore politikere og sundhedsmyndigheder som dagligt må tage vanskelige beslutninger i et forsøg på at føre vores land godt igennem denne krise.

Velsign og bevar vor Dronning Margrethe som også i denne tid må holde sig isoleret.

Velsign din kirke ud over hele jorden og her hos os. Lad den bringe trøst og håb til mennesker også i denne tid, hvor vi ikke kan samles.

Lad budskabet om Jesu sejr over døden påskemorgen bringe glæde og trøst også til os i dag. AMEN

MEDDELELSER:

- Da kirkerne indtil videre er lukket til og med d. 10. maj, vil vi fortsat lave digitale gudstjenester, som kan ses på Nørremarkskirkens hjemmeside og på Facebook.
- Kollekt: Kirkefondet, som er en uafhængig kirkelig organisation, der hjælper med at skabe liv og vækst i menighederne. Kirkefondet opstod i København i 1890, men arbejder i dag i hele landet med at hjælpe menighederne i Folkekirken med liv og vækst. Kollekt til Mobilpay nr.

Salme: Der er en vej, som verden ikke kender (nr. 379, mel: Barnekow)

Fadervor

Velsignelse

Slutsalme/ postludium: Må din vej gå dig i møde (sunget) nr. 864 – evt. med fagter