

# 1. søndag efter påske

Nørremarkskirken d. 19. april 2020 (optaget 16. april)

Salmer: 249

*Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:* Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes' søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!« (Johs. 21,15-19)

---

Det lå egentlig ikke i kortene, at Simon Peter skulle blive én af Jesu disciple. Han var jo bare en fattig fisker, der tjente til dagen og vejen ved at fiske på Genesaret sø sammen med sin bror Andreas.

Alligevel havde Jesus tilsyneladende set noget i både ham og Andreas den dag han kom forbi deres fiskebåd og blot sagde ”følg mig” – og den dag i dag vidste Simon Peter ikke, hvordan det kunne være, at de blot havde forladt alt for at følge denne mærkelige mand.

Men der var bare noget ved Jesus som gjorde, at han var én man ikke sagde nej til, også selv om man vidste at det ville komme til at vende op og ned på ens liv, hvis man valgte at følge ham.

Og årene sammen med Jesus havde virkeligt vendt op og ned på Simon Peters liv. På de få år han havde gået sammen med Jesus havde han oplevet flere mærkelige ting end han havde oplevet i hele sit foregående liv:

Syge, der blev helbredt, døde, der stod op og mirakler som dengang fem brød og to fisk pludselig rakte til at mætte 5000 mennesker.

- Og dog var det ingenting i forhold til det, han havde oplevet de seneste knapt 14 dage, hvor disciplenes liv med Jesus og med hinanden havde taget en rutsjetur som ingen af dem havde været forberedt på:

Jesus var blevet taget til fange, ført i forhør og korsfæstet, og de havde troet, at alt var tabt, da de lagde ham i graven langfredag aften. Men påskemorgen var graven tom og pludselig dukkede den opstandne Jesus op de mærkeligste steder:

Maria Magdalene mødte ham i gravhaven, og en aften da disciplene var samlet kom han ind til dem selv om dørene var både lukkede og låste.

Simon Peter vidste ikke, hvad han skulle tro, og hvad gør en mand, hvis liv er vendt på hovedet? – Han griber tilbage til det han kender, så Simon Peter tog ud at fiske.

En nat sejlede han ud på Genesaret sø sammen med seks andre disciple for at kaste garn ud. – Det fik de nu ikke meget ud af, men da de om morgenen vendte slukørede tilbage, stod der en mand på bredden som virkede bekendt.

Han råbte til dem, at de skulle kaste garnene ud på højre side af båden, og pludseligt var garnene fulde af fisk selv om der ingen fisk havde været få timer tidligere.

Manden på bredden var naturligvis Jesus, og da disciplene havde fået fangsten i land, sejlede de ind til bredden, lagde båden op og tog nogle af de fisk de havde fanget, som de stegte og spiste sammen med Jesus.

Og det var efter dette måltid at Jesus pludselig stillede Simon Peter det mærkelig spørgsmål:

*”Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?”*

Hvad skulle han svare til det?

Et par uger forinden havde han været overbevist om, at han ville gå igennem ild og vand for Jesu skyld, men den aften hvor Jesus var blevet taget til fange og ført i forhør, havde modet svigtet ham, og tre gange havde han benægtet at han kendte noget som helst til Jesus.

Så hvad skulle han svare nu? – Jovist elskede han Jesus, men han havde svigtet ham, så var han overhovedet længere værdig til at sige, at han elskede ham – var han overhovedet længere værdig til at kaldes en discipel af Jesus?

Men Jesus lod ham ikke slippe.

Tre gange måtte han svare ja til, at han elskede Jesus. Tre gange måtte han vedkende sig sin relation til Jesus for at de tre gange ”nej” måtte blive til tre gange ”ja”.

Og hver gang han svarede ja, gav Jesus ham den samme opgave, selv om den blev formuleret lidt forskelligt:

Simon Peter skulle være **hyrde**. Han skulle føre Jesu gerning videre og være hyrde for de mennesker, der havde fulgt Jesus, når Jesus om kort tid vendte tilbage til sin far i himlen.

\*\*\*\*\*

I denne tid er der mange, der lige som Simon Peter har oplevet, at deres liv er vendt på hovedet: Alt det velkendte, alt det de plejede at gøre er pludseligt ikke længere muligt, og selv om flere nu forsigtigt vender tilbage til hverdagen, må de sande at det er ikke den hverdag de havde før: Meget er forandret.

Ved festligt lejligheder som bryllup og dåb og ved sørgelige lejligheder som begravelser, drager vi ofte Jesus og hans ord ind i situationen – men nu skal vi måske bede Jesus om at træde ind i vores nye hverdag og vise os, hvad vores opgave er.

Mange har jo allerede fået en opgave, der ligner den som Simon Peter fik: De skal være *hyrder*. De skal være hyrder i den forstand, at de skal passe på nogle andre mennesker.

Vi stejler ofte lidt over hyrdebilledet, fordi vi tænker, at hvis andre mennesker er vores hyrder, så er vi blot en flok dumme får, og sådan bryder vi os ikke om at tænke om os selv.

Men når Bibelen bruger billedet af hyrden, så er det ikke for at sige, at dem som hyrden passer på er en flok dumme får, men for at understrege den opgave som hyrden har:

Hyrdens opgave er, at tage sig af sin flok: At sørge for, at den har mad og vand, at pleje de syge dyr og at beskytte flokken mod farer.

Og hvis dét er billedet på hyrden, så er der mange jobs der ligner hyrdens opgave.

Nogle er hyrder på et administrativt plan: Politikere og sundhedseksperter skal forsøge at føre flokken frelst gennem en sundhedskrise og sørge for, at flokken også har noget at leve af.

Men der er også nogle som er hyrder på et meget konkret plan, f.eks. de pædagoger og skolelærere, som i disse dage tager sig af de mindste børn, som er begyndt i vuggestuer, børnehaver og skoler.

Som hyrden, der tager sig af sin flok, skal de tage sig af de børn de er blevet betroet. Sørge for, at de får noget at spise og drikke og forsøge at beskytte dem mod, at corona-smitten rammer dem.

Og lige som jeg tror, at Simon Peter har følt, at det ansvar han fik overdraget var *overvældende* - og måske næsten for stort til at han kunne bære det, så tror jeg også, at mange andre små og store hyrder kan føle ansvaret som **tyngende**.

Man kan jo så nemt komme til at begå en fejl. Man kan jo så nemt komme til at svigte.

Men da er det vigtigt at se på Simon Peter, som netop ikke var fejlfri, som lige havde svigtet da det gjaldt, men som Herren alligevel udvalgte til at føre sin opgave på jorden videre.

AMEN

*Lov og tak og evig ære...*

Lad os bede

Trøst og styrk du, vor Gud, alle som er syge og bange eller sørger over en de har mistet, både her i Danmark og ude omkring i verden hvor Corona-virussen hærger.

Vær nær hos alle dem, der arbejder i sundhedsvæsnet, i supermarkederne, i børnehaver, vuggestuer og skoler og alle andre steder hvor arbejdet kører videre på grund af eller på trods af den nuværende sundhedskrise.

Styrk og vejled vore politikere og sundhedsmyndigheder som dagligt må tage vanskelige beslutninger i et forsøg på at føre vores land godt igennem denne krise.

Velsign og bevar vor Dronning Margrethe som også i denne tid må holde sig isoleret og ikke har kunnet fejre sin fødselsdag som hun plejer.

Velsign din kirke ud over hele jorden og her hos os. Lad den bringe trøst og håb til mennesker også i denne tid, hvor vi ikke kan samles.

Lad budskabet om Jesu sejr over døden påskemorgen bringe glæde og trøst også til os i dag. AMEN

## **MEDDELELSER:**

- Da kirkerne indtil videre er lukket til og med d. 10. maj, vil vi fortsat lave digitale gudstjenester, som kan ses på Nørremarkskirkens hjemmeside og på Facebook.
- Kollekt: Danske Kirkers Råd, som er et nationalt tværkirkeligt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. Danske Kirkers Råd arbejder blandt andet med interreligiøs dialog og samarbejde med migrantkirker og står blandt andet bag arrangementet Danske Kirkedage, og projektet Grøn Kirke. Kollekt til Mobilpay nr.